



Elektrobladh AB [Konstnär Ulla Bolin](#) Acta Kapitalförvaltning



## Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step, Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia, April 2011

Barnen har haft några veckors skollov under april månad och nu har det nya läsåret precis börjat. Samtliga tio flickor klarade alla sina "final exams" och har därmed flyttats upp en klass. Vi är naturligtvis mycket glada och stolta över deras prestationer! De är ju så duktiga!

Förra året under detta skollov var ju barnen på sin allra, första semester någonsin! De paddlade då kanot, var på dansföreställning, badade med elefanter, red på elefanter etc. I år var det dags för en ny semester! Minibuss var hyrd och de åkte iväg på en liten tvådagarsresa och bodde en natt på hotell.



Den hyrda minibussen utanför barnhemmet.

Första dagen tillbringade de vid Manakamana, som är ett av de allra heligaste hindutemplen i hela världen. Det ligger högt upp på ett berg (eller kulle, som de kallar det för i Nepal) några timmar från Kathmandu på väg upp mot Himalaya. Man åker cable car upp till själva templet och där är alltid full aktivitet och massvis med människor! Ett väldigt intressant ställe.



Alla utanför bussen



En helt underbar bild! Susma har somnat på Ristas axel och de två har sedan glidit ned i Kalpanas knä, som också sover. Smitri längst till vänster.



På väg in i en cable car



Barnen säger Namaste utanför ett tempel vid Manakamana.



Paus vid en flod

Andra dagen, efter en rolig och spännande natt på hotell, tillbringade de på ett vattenland. De hade visst fullkomligt älskat detta ställe och vi vågar nog gissa att andra dagen var snäppet häftigare än den första!





Resan uppskattades mycket av alla barn och eftersom alla är mycket förtjusta i vatten, var vattenlandet en bra idé.

Nu har alltså ett nytt läsår börjat och nya skolböcker, pennor och annat nödvändigt material har införskaffats till var och en. Samtliga har också fått helt nya skolinformer. Varje elev har två uniformer i två olika färger. Vidare, har de fått nya fina svarta skolskor i svart läder. Nu känner de sig säkert jättefina när de går iväg till skolan.

Stiftelsen och barnhemmet har fått en ny sponsor: SIKT i Malmö. Vi är oerhört tacksamma för SIKT:s engagemang. Det betyder verkligen mycket för oss med nya sponsorer. Titta gärna på SIKT:s hemsida [www.sikt.nu](http://www.sikt.nu)

Fler bilder från barnens semesterresa finns på hemsidan.

Med vänlig hälsning

Sofia & Christian Lindblom

[www.thestep.se](http://www.thestep.se)