



Lindqvist Bygg AB



Elektrobladh AB

[Konstnär Ulla Bolin](#)

Acta Kapitalförvaltning



Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia April 2012

I slutet av mars åkte vi till Nepal för att arbeta med barnhemmet och för att tillbringa så mycket tid vi bara kunde med Rista, Yuta, Smitri, Guddu, Smitri, Kalpana, Kabita och Susma. Så roliga veckor vi hade tillsammans med dem!

Barnen var ganska upptagna med att plugga inför sina "final exams" som pågick under några dagar när vi var där, men å andra sidan hade de ganska korta skoldagar eftersom de endast skrev sina prov och inte hade vanlig undervisning, så det fanns ändå mycket tid att hitta på olika saker tillsammans med dem. Vi var på olika utflykter ihop, var på restaurangbesök tillsammans, besökte deras skola och träffade rektorn, cyklade, idrottade, spelade spel och lekte lekar etc tillsammans. Vi var till stor del med dem i deras vardag, men vi hittade också på lite extra aktiviteter under tiden vi var där.



Utanför The Step.



Jag och tjejerna på utflykt i en ny, vacker park inne i centrala Kathmandu.



Hindi-dans!



Sverige.

Pennor och papper från



Rista och Lucas.



Spel-eftermiddag



Christian och Yuta.

Deras lite längre skollov började några dagar innan vi åkte hem i början av april, så då hade vi några hela långa dagar tillsammans. Då passade vi bl a på att byta köksrum. Tidigare låg köket på den nedre våningen av de två våningar vi hyr jämte de två sovrummen och lekrummet. Nu har vi fått tillgång till ytterligare ett stort rum på övervåningen och dit flyttade vi köket. Alla hjälptes åt med att bära grejer och möblera det nya köket. Det gamla köket kommer nu att bli ett "study room", som nu har målats om och snart skall inredas med små, låga bänkar som skall stå på golvet, som de kan ha böckerna på när de sitter på golvet och studerar. I det köket kommer vi att ha ett lågt "köksbord", som skall stå på golvet, som tallrikarna kan stå på när de sitter på golvet och äter. Rajeev har i dagarna varit hos en finsnickare och måttbeställt två bord.



Bilder på det köket



På bloggen kan man läsa mer om vad vi gjorde när vi var i Nepal och se fler bilder.

<http://blog.thestep.se>

Under deras lov, åkte de på en liten semester tre dagar till Chitwan nationalpark, som ligger i södra Nepal på gränsen till Indien. Där var fullt med turistande nepaleser eftersom det samtidigt var en ny helgdag, då man uppmärksammar de våldsamma protesterna mot statsmakten, som var i landet för sex år sedan och då många människor dog.

I Chitwan hade de fullt med aktiviteter varje dag. Bl gick de en djungelvandring och spanade efter tigrar, björnar och noshörningar. De red också elefant och satt vid flodkanten och tittade på flodens krokodiler. Vidare, var på en ”cultural evening”, där de lärde sig om detta område av Nepal och lärde sig dansa på det traditionella sätt som man gör i dessa södra delar och som skiljer sig från dansen i huvudstaden och bergen. De älskade dem, eftersom de alla älskar att dansa!





Elefantridning i djungeln.





Chitwan Nationalpark



Rista och Mina på väg ut i djungeln.



Solnedgång vid flodbädden.



På muséet om nationalparken.

Fler bilder från deras resa finns på hemsidan under ”Galleri 2012 ”

Tillbaka i Kathmandu igen, började vardagen igen i samband med det nya läsåret, med sex skoldagar i veckan och karatträning varje skolmorgon kl 06.00. Alla klarade sina slut-prov och kunde därmed flyttas upp en klass.

Den 12 april ordnade Hampus Nessvold en konsert i Bredaryds kyrka till förmån för barnhemmet. Vi var där och visade bilder och berättade om barnhemmet och det var underbar sång och musik. En fantastiskt fin kväll var det och vi är djupt tacksamma för Hampus och hans vänners engagemang. Konsertbesökare skänkte 11 525 kr och det är en hel månads drift av barnhemmet. Tack alla ni som var där!

I nästa nyhetsbrev kommer vi att fortsätta presentera tjejerna och då kommer vi att berätta mer om Kabita.

Med vänlig hälsning

Sofia & Christian Lindblom

www.thestep.se