



Lindqvist Bygg AB



Elektrobladh AB [Konstnär Ulla Bolin](#) Acta Kapitalförvaltning



Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia Augusti 2012



Under sommaren när monsunen pågår är det grönt och fint i Kathmandu. Det blommar fint på terrassen på The Step och barnen tycker om att ta hand om växterna som de själva har planterat.

En speciell festival har ägt rum under augusti månad när man bl a hedrar alla sina bröder. Alla barnen gick till ett särskilt tempel och fick var sitt tikka-märke i pannan av en präst samt var sitt speciellt rött armband.



Guddu får armband av en hinduisk präst.



Smitri får tikka-märke av prästen.



Alla barn med var sitt tikka-märke i pannan.



Hemma på Step, gav alla flickor var sitt armband till Bikki. Det har de gjort varje år under denna festival. Alla flickor i Nepal brukar nämligen ge sina bröder det där speciella armbandet. Så varje år agerar Bikki flickornas bror. Bikki är Rajeevs yngre bror, som också är anställd av oss och som bl a har läxläsning med barnen sex dagar i veckan.



Susma har fyllt år i augusti och det har som vanligt firats med extra god mat, tårta och en present.



Neru tänds ljusen på tårtan och sedan får Susma skära upp den. Därefter börjar proceduren med att mata varandra med tårtan. Här matar Rajeev Susma.



En ledig lördag gick alla barnen och all personal till Nepals National Museum. Det finns i det gamla palatset som den nepalesiska kungafamiljen bodde i fram till 2006, då monarkin avskaffades i Nepal efter en blodig revolution. Royal Palace ligger mitt inne i centrala Kathmandu och det är ett modernt slott som byggdes 1970. Det var också i detta slott som massakern av kungafamiljen ägde rum sommaren 2001.

Idag är det alltså inte längre hem åt kungafamiljen, utan ett nationalmuseum. Detta var första gången någonsin som barnen besökte ett museum och det hade visst varit en aning rörigt, berättade Rajeev. De ville röra på allt de såg och de hade varit ganska uppspelta, så vakterna hade fått säga till dem några gånger. Efter en stund hade de dock förstått hur de skulle uppföra sig och de hade älskat denna dag!



Framför en monter med dockor med traditionella nepalesiska kläder.



Olika knivar; bl a de kända Gurkha-
knivarna som Gurkhasoldaterna använder än idag.



Fåglar som finns i Nepal.



En byggnad inne på området är inte modern, utan ett av alla gamla Ranapalats, som Ranadynastin byggde under den första delen av 1900-talet, när de styrde Nepal med en järnhand.

Susma Poudel var den tionde flickan att flytta in på The Step och hon kom till oss den 24 mars 2010. Hon var då åtta år och började direkt i klass 1. Hon har därefter flyttats upp till klass 2 och nu också lyckats bli uppflyttad till klass 3.

Innan Susma kom till The Step, bodde hon i ett litet rum i Kathmandu tillsammans med hennes mamma och två bröder. Susmas pappa lämnade familjen när Susma var liten och det har varit svårt för Susmas mamma att hitta försörjning. Hon hade aldrig gått i skolan tidigare, men idag går det väldigt bra för henne i skolan. Hon är en duktig elev. När Susma blir stor, vill hon bli konstnär, eftersom hon gillar att rita och måla.



Susma är verkligen är glad, liten tjej, som älskar att cykla, dansa och träna karate. Hon och Guddu är de två tjejer som gillar karateträningen allra, allra mest!



Ovan: Susma (i turkos tröja till vänster) dansar på terrassen tillsammans med Rista och Smitri.
Nedan: Susma (i turkos tröja till höger) dansar med mig och flera andra på Step.





Susma och Guddu

tränar karate.



Susma och de andra

barnen har fått present.



Susma med mendi i ena handflatan.



Susma klär julgranen.

Susma och Rista på picknick.



Middag på golvet.



Susma blir vaccinerad.



Susma är en omtyckt tjej på barnhemmet.
Hon tar mycket väl hand om sina kompisar och är också väldigt hjälpsam.



Hos tandläkaren.



Susma för två och ett halvt år sedan, när hon
flyttade in på Step.

Med vänlig hälsning
Sofia & Christian Lindblom
www.thestep.se