

Lindqvist Bygg AB



Elektrobladh AB

[Konstnär Ulla Bolin](#)

Acta Kapitalförvaltning



## Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia Juni 2012

Monsunen är i full gång och det är både regnigt och varmt i Nepal nu i juni. Mitt-terminsexaminationerna är också i gång och tjejerna pluggar för fullt just nu.

Guddu var den näst sista flickan att flytta in på The Step. Hon kom i oktober 2009, lite mindre än ett år efter att de första flickorna hade flyttat in.



Guddu är Nerus dotter. Neru började arbeta hos oss i början av år 2009 och uppgav då att hon inte hade några barn. 10 månader senare kom det dock fram att hon hade en dotter, som bodde hos Nerus föräldrar i en liten by på gränsen till Indien. Guddu hade inte bott tillsammans med hennes mamma, Neru, på länge eftersom Neru åkte runt och tog jobb lite här och var för att försörja sig. Guddus pappa dog när Guddu var riktigt liten. Direkt erbjöd vi Neru att hämta Guddu och också låta hennes dotter bo på The Step. Neru blev ofantligt glad och åkte direkt ned och hämtade Guddu. Guddu var då bara lite mer än 5 år fyllda och har nu bott på The Step i tre år. Hon är ett litet charmtroll och eftersom hon är yngst tar alla de andra tjejerna extra bra hand om henne och hjälper henne. Guddu började i klass Nursery, flyttade sedan upp till Lower Kindergarten Class, Upper Kindergarten Class och går nu i klass 1. Hon har inte tidigare gått i skolan och får kämpa hårt för att klara skolan, men hon tycker det är roligt och hon klarar alla prov.



Guddu med lera



Guddu november 2009





Guddu vill bli läkare när hon blir stor och hoppas också kunna komma till Sverige och hälsa på, säger hon.



Guddu spelar brännboll, nov 2009, första gången vi träffade henne.





Vaccinationsspruta för Guddu sommar

2010



Guddus födelsedag 2010



Neru matar sin dotter med

födelsedagstårta



Guddu i blå jeansjacka tillsammans med vännerna Smitri och Samjhana, vinern 2010

Sex dagar i veckan tränar alla tjejer karate på mornarna innan de går iväg till skolan. Guddu är den tjej som tycker allra mest om det! Hon älskar det och är också riktigt duktig.



Guddu längst fram till vänster.



Guddu på Kalpanas axlar sommaren 2011





Guddu med sin mamma Neru, höst 2011



Guddu med julklapp, julen 2011



Guddu längst till höger tillsammans med  
vännerna Rista, Mina och Susma



Guddu sommaren 2010



Guddu och kompisar sommar 2011



Med vänlig hälsning Sofia & Christian Lindblom