



Lindqvist Bygg AB



Elektrobladh AB [Konstnär Ulla Bolin](#) Acta Kapitalförvaltning



Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia Maj 2012

Den senaste månaden har det varit några ”bandhas”, dvs strejker som maoisterna utlyser och då precis allting stänger ned. Butiker, skolor, kontor etc stängs. Ej heller motorfordon får framföras och hela staden blir ofantligt tyst dessa dagar. Folk blir verkligen hellediga och våra barn brukar bara vara hemma och läsa läxor och leka. Det går an någon dag sådär, men efter flera dagar blir de rastlösa och det blir också ett bekymmer med att införskaffa mat. Nu har det bara varit ett fåtal dagar åt gången den senaste tiden, men för några år sedan var det en bandha, strejk, som varade i 17 dagar och då blir livet ganska komplicerat.

Vårt nya ”study room” är äntligen färdigt. Det nya rummet är egentligen det gamla köket, men när vi var där i påskas flyttade vi ju köksrummet till ett betydligt större rum på övervåningen, som vi länge har velat hyra, men fått tillgång till först nu. Det gamla köket har nu därför inretts till ett nytt och fräscht study room. Det är nymålat och en ny heltäckningsmatta har lagts in. En finsnickare har tillverkat de nya skrivborden och barnen är entusiastiska över att sitta vid de låga, traditionella borden och göra sina läxor.



Nyinrett ”study room” i det gamla köket.



Susma gör sina läxor.



Smitri och Yuta.

Vi har även haft en finsnickare som har tillverkat ett traditionellt matbord, som barnen nu kan sitta vid när de äter. Om de vill - de får gärna fortsätta sitta på golvet som vanligt och fortsätta ha tallriken och glaset på golvet. Nu finns i alla fall möjligheten att fortsätta sitta på golvet, men att ha tallriken på ett lågt, traditionellt, nepalesiskt bord.



De sitter på tjocka mattor vid de låga borden.

Kabita Rajbahak var den åttonde flickan att komma till Step och det var den 5 maj 2009 som hennes farmor kom med henne till Step. Kabita var då nio år gammal, men vi tror att hon egentligen är lite äldre än de 12 år som det står i hennes dokument idag. När hon överlämnades till oss, hade hennes mor precis gått bort och de uppgav också att fadern var avliden. Idag vet vi att fadern dock lever och att Kabitas två systrar bor med fadern och farmodern.





Dagen Kabita kom till Step, 5 maj 2009.



Hösten 2009.



Kabita i skoluniform, november 2009.





Nepal, april 2010.

Kabita på semester med The Step i södra



Kabita på väg till skolan, sommaren 2010.



Vaccinationsspruta hösten 2010.



Kabita spelar badminton.



Kabita gör te, våren 2011.



Sommaren 2011.



Kabita hackar vitkål till den tibetanska maträtten, momos, som vi lagade tillsammans i våras.



Innan Kabita kom till oss, hade hon en kort period gått i en skola, men kunde inte ett enda ord engelska. De flesta skolor i Nepal börjar undervisa engelska från det att barnen är väldigt små, men inte Kabitas förra skola. Därför har Kabita haft det lite extra svårt att under dessa tre år lära sig engelska, men nu går det bättre. På Shoba Baghwati School, som Step-barnen går på, sker den mesta undervisningen dessutom på engelska.

Kabita är den äldsta tjejen på barnhemmet och under dessa tre år har hon verkligen gått från att ha varit en liten flicka till att vara en riktig tonåring! Hon är väldigt rar och tycker mycket om att hjälpa Neru med hushållsarbetet och tar också ett väldigt stort ansvar för de yngre barnen. Hon är en fantastiskt härlig tjej, som tycker om att spela badminton och att göra utflykter utanför barnhemmet.



Kabita mars 2012.

Kabita har hälsat på sin far, farmor och systrar vid tre tillfällen under dessa tre år. Hennes yngre syster har visst precis fått börja i skolan, men hennes något år äldre syster har aldrig gått i skolan och arbetar som städerska tillsammans med hennes farmor. De har det väldigt knapert och svårt att få ihop ekonomin. Kabita tycker om att vara tillsammans med de andra tjejerna på Step, att få gå i skolan osv. Hon vill, liksom flera av de andra tjejerna, blir pilot när hon blir vuxen. Jag antar att de vill se mer av världen. Kabita är väldigt intresserad av att höra om Sverige och är den tjejen som tycker allra mest om att titta på mina bilder från Sverige och vårt hem.



Kabita skjutsar Smitri på cykel mars 2012.

Avslutningsvis vill vi framföra ett stort tack till Kävlingemoderaterna, som hade ett loppisbord till förmån för The Step på höstmarknaden i Kävlinge i början av maj. Det inbringade ett värdefullt bidrag till tjejerna i Nepal.

Med vänlig hälsning

Sofia & Christian Lindblom

www.thestep.se