



Elektrobladh AB [Konstnär Ulla Bolin](#) Acta Kapitalförvaltning



Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step, Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia, Mars 2011



Det är nästan varje månad som någons födelsedag firas. Denna månad har Smitri fyllt 9 år. Här står hon framför sin tårta med finklädde vänner runt omkring sig. Det är riktigt färgglada, fina Kurta Salwar de har på sig och känner sig förmodligen väldigt festklädda!



Alla samlade med festhattar på sig.



födelsedagsfest.

Systrarna Yuta och Rista på Smitris



mat; veggieburgare!

Denna födelsedag hade de riktigt speciell

Rajeevs fru brukar gå till The Step ganska ofta och laga mat. Det brukar både barnen och personalen tycka är roligt; lite omväxling.



Den här gången var även Rajeevs mor med och Susma verkar ha en liten dansuppvisning för de båda.



Mer och mer värme kommer till Kathmandu och mer tid kan ägnas åt lekar och dans på terrassen.





Rajeev och hunden Amigo som har växt ordentligt. Han är snart helt fullvuxen och är redan en bra vakthund.



Barnen sitter på sina sängar i sovrummet och tittar på sina nya skor som fortfarande ligger i kartonger.

Under mars månad har barnen firat den stora högtiden Holi där man kastar röd färg och vatten på varandra. Det är en riktig folkfest; alla är ute på gatorna och kastar på varandra. Förra året tog Rajeev bilder på när barnen låg uppe på terrassen och kastade färg och vatten på förbipasserande på gatan nedanför. Detta år var de istället ute på gatorna bland folk och Rajeev tog därför inte med sin kameran, eftersom den lätt kan bli förstörd av vatten och färg. Rajeev berättar dock att barnen hade ännu roligare i år nu när de verkligen var med bland andra människor och kastade hej vilt på varandra och andra! De flesta nepaleser tycker denna högtid är årets roligaste och det verkar Step-barn också tycka.

De har skrivit final exams i många ämnen. Bhiki lägger ned ett stort arbete på att varje eftermiddag efter skolan undervisa barnen extra. Det är faktiskt helt otroligt vad de har lärt sig på denna korta tid. Nästan ingen av dem hade någonsin gått i skolan innan de kom till The Step och på denna korta tid har de lärt sig att läsa och skriva på både det nepalesiska och

engelska sättet. Dt är två helt olika alfabet. Vi är djupt imponerade! De har även lärt sig att räkna matte och framstegen de gör är fantastiska med tanke på deras bakgrund.

Snart är terminen slut och ett lite längre lov väntar igen. Då planerar vi att barnen återigen skall få åka på en lite längre semesterresa någonstans i Nepal. Vi har lite olika idéer på vart, men inget är helt bestämt ännu. Det blir mer om det i nästa månads nyhetsbrev.

Alla barn har varit friska denna månad, förutom att Smitri har varit lite förkyld.

Christian och jag håller på att planera när vår nästa resa till barnen kan äga rum. Snart, hoppas vi. Samtidigt arbetar vi med att hitta nya sponsorer och förlänga de sponsoravtal vi redan har.

Hör gärna av Er om Ni har några frågor!

Med vänlig hälsning

Sofia & Christian Lindblom

www.thestep.se