



Elektrobladh AB [Konstnär Ulla Bolin](#) Acta Kapitalförvaltning



## Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step, Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia november 2011

Tihar, ljusets festival, har firats under denna månad. Det är en riktigt mysig högtid och man tänder massa ljus och lyktor samt skjuter fyrverkerier.



Förberedelser med offergåvor och lyktor utanför Step.



Mina med Tihar-tillbehör; rökelse etc.



till vänster bakom muren.

Mina vid sidan Steps egna lilla tempel, som finns



Fyrverkerier på terassen.



Alla barn älskar Tihar; här med ”tomtebloss”

En ledig lördag åkte hela barnhemmet till Dakhsinkali, ett väldigt heligt hinduiskt tempel, där man tillber och dyrkar Gudinnan Kali. Gudinnan Kali är ”The Goddess of Destruction” och hon kräver blod för att må bra och för att inte orsaka katastrofer. Så vid Dakhsinkali tempel offras det därför kycklingar, getter och andra djur. Blodet flödar på detta tempelområde och det är en ganska annorlunda upplevelser att vara där, får man nog lova att säga. För vegetarianer, som ju våra barn är, går det dock lite annorlunda tillväga. Eftersom man helst skall äta det man har offrat, kan man ju inte offra djur. Vad man då gör, är att man istället offrar kokosnötter. När man krossar kokosnöten, skall kokossaften påminna om blod som skvätter och på så sätt går det bra att äta det man offrat. Enligt vegetarianerna, godtar Gudinnan Kali detta, och hon hålls på gott humör. Flickorna offrade därför kokosnötter och tyckte att det var fantastiskt att för första gången åka till detta stora tempel några timmar söder om Kathmandu. Ingen av dem hade varit där innan och eftersom det är ett viktigt tempel, var det en stor dag för dem alla.



Dahksinkali tempel.

Den inhyrda minibussen som tog barnen till



Guddu och Smitri i minibussen.



Ett litet dansstopp på väg till templet.



Susma och Rista med drickan till lunchpausen.



Kabita har fyllt 12 år och det har naturligtvis firats ordentligt.



står det "Happy birthday to you sister".

På teckningen som Kabita fått av de andra barnen



Kabita och tårtan. Jämte sitter Kamal, Rajeevs bror som bott utomlands många år, men som nu är hemma och hälsar på.

Kabita och tårtan. Jämte sitter Kamal, Rajeevs



kalas.

Yuta, Susma, Srijhana och Samjhana på Kabitas

I detta månadsbrev skall vi presentera systrarna Rista och Yuta. De kom till Step i december 2008. Då bodde redan systrarna Srijana och Samjhana och Mina där, som alla tre hade kommit några veckor tidigare samma månad.



Lillasyster Yuta



Storasyster Rista

Rista är 11 år gammal och Yuta är 8 år gammal. De föddes i ett område cirka 40 mil sydöst om Kathmandu som heter Daharan. Det ligger i den platta delen av Nepal, Terai. Det gränsar mot Indien och här är det varmt och fuktigt och det odlas t ex mycket ris. Det är otroligt vackra djungler här nere, som det dessutom finns bengaliska tigrar i.



Rista och Yuta när de kom för tre år sedan.

I Daharan växte de upp tillsammans med sina föräldrar och en äldre syster. Pappan hade stora, egna bekymmer och var inte särskilt snäll mot varken mamman eller barnen och till slut lämnade han resten av familjen. Mamman blev då tvungen att bege sig till Kathmandu för att försörja sig och sina tre barn. Där bodde de på gatan ett tag, men mamman lyckades ganska snabbt få ett städjobb på ett kontor. De bodde alla fyra i ett litet rum, men eftersom mamman hade, och fortfarande har, en väldigt liten inkomst, beslutade hon sig för att de två yngre barnen skulle få det bättre på The Step. Den äldre systemen arbetar också. Mamman hälsar på sina döttrar på Step ett par gånger om året.

Rista är otroligt duktig i skolan och är också ”captain of the class”, den duktigaste eleven som fått ett litet extra ansvar med att hjälpa fröken med en del små, praktiska saker. Hon tycker mycket om att sitta vid den dator som finns på barnhemmet och hon drömmer om att bli datatekniker en dag.



Rista, 11 år







Rista



Rista med modellera



Rista när frisören kom till Step.



Lillasyster Yuta är också jätteduktig i skolan. Hon är en charmig liten tjej som busar en hel del med de andra tjejerna. Hon gillar sport och leka lekar med de andra barnen. Trots att hon nästan är yngst av dem alla, är det ofta hon som tar ledningen i olika situationer. Yuta är fast övertygad om att hon kommer arbeta som läkare när hon blivit stor.



Yuta



Yuta



Yuta



Yuta badar



Yuta



Yuta friseras.



(skjorta och byxor) på ett kalas.

Systrarna uppklädda i traditionella ”kurtar salwar”



På första advent stod Finnvedens Rotaryklubb för fjärde året i rad på julslytningen i Bredaryd och sålde bröd och korv till förmån för barnhemmet. Vi är väldigt glada för deras engagemang och även mycket tacksamma gentemot Bäckahästens Bageri i Unnaryd samt Ello Charkuterier i Lammhult som skänker produkterna.

Slutligen vill vi tacka för Johan Kermgren i Norrköping, Naturkällan i Norrköping och ETE-tryckeriet i Norrköping för att de har tryckt upp ännu fler av de broschyrer som Jenny Hammar i Jönköping har hjälpt oss göra. Tack!

Med vänlig hälsning  
Sofia & Christian Lindblom  
[www.thestep.se](http://www.thestep.se)