



Elektrobladh AB [Konstnär Ulla Bolin](#) Acta Kapitalförvaltning



## Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step, Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia, oktober 2010

I Nepal har de firat årets största högtid; **Dashain**, under oktober månad. Under två veckors tid firas de goda gudarnas triumf över de onda demonerna och på den viktigaste dagen offras getter, bufflar och kycklingar till den hinduiska guden Durgas ära. Det är en stor festival och man ger ofta bort kläder och skor i present till varandra. Även anställda får detta som gåva av arbetsgivaren under Dashain. På The Step har både barnen och personalen fått nya kläder och skor och personalen en extra månadslön, vilket är brukligt.

Barnen har också haft ett **långt skollov** och nio flickor har varit hemma hos föräldrar eller släktingar i sina hembyar. En flicka har bott hemma hos Rajeev under denna tid, eftersom personalen på barnhemmet också har varit i sina hembyar. För de allra flesta, var detta första gången sedan förra årets Dashain som de träffade sina släktingar. Nu är alla tio flickor tillbaka i sina vanliga rutiner på barnhemmet. De berättar att de har haft det bra, men också att de väldigt glada över att vara tillbaka. De flesta började med att duscha och äta rejält med mat!

Skolan är återigen igång, men snart är det dags för ännu några lovdagar, eftersom en annan stor högtid tar vid; Teej.



Picknick



Vi har fått en ny sponsor och det är **Soroptimisterna International i Helsingborg**. Väldigt roligt med nya sponsorer. Tack!

Christian har varit på **Rotary i Kävlinge** och berättat om barnhemmet och det är alltid roligt.

Man kan också just nu läsa ett reportage om barnhemmet The Step i **Hemmets Veckotidning** nummer 44.

En brittisk man vid namn Anders Nash, som numera bor i Köpenhamn men som har växt upp i Kathmandu, kom i kontakt med oss för något år sedan. Han besöker ofta Kathmandu och är där just nu och har besökt barnhemmet The Step för första gången. Han har besökt flera andra barnhem i Kathmandu genom åren och var överväldigad efter besöket på The Step. Han var mycket imponerad av Rajeevs arbete och hur fint och välskött The Step är jämfört med andra barnhem. Hans ord värmer!

Nedan några bilder som Anders har skickat till oss.



Barnen brukar dricka varm mjölk så fort de har kommit hem från skolan. I bakgrunden ser man vårt nya kylskåp.



Anders tillsammans med Mina, Kabita, Susma och Rista.



Utsikten från barnhemmets takterass; man skymtar en vit Himalayatopp allra längst bort.

Avslutningsvis, kan vi berätta att hemsidan har fått många nya bilder under fliken ”flickorna”, där varje barn presenteras.

Med vänlig hälsning

Sofia & Christian Lindblom

[www.thestep.se](http://www.thestep.se)