



Lindqvist Bygg AB

Elektrobladh AB

Konstnär Ulla Bolin



Acta Kapitalförvaltning



Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step, Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia, oktober 2009

Efter förra månadens viktiga högtid, Dashain, följde årets näst viktigaste hinduiska festival i början av oktober; Tihar, ljusets festival. Under Tihars första dag hedrar och offrar man till kråkorna, som anses vara dödens budbärare för guden Yama. På den andra dagen firar och hedrar man hundarna, som anses vara dödens väktare, genom att hundar får tikkamärken och blomstergirlanger. På den tredje och viktigaste dagen hedras korna genom att deras horn målas. Även rikedomens gudinna; Lakshmi, hedras. Festivalens fjärde dag ägnar man åt tankar om livet och denna dag är också den första dagen på det nya året för Newarerna (den största folkgruppen i Kathmandudalen). Nu är det år 1130 (en av tre tideräkningar i Nepal). Under Tihar ser man tända ljus och lyktor överallt och man dekorerar med girlanger.



Tihar på The Step



Barnen gör egna blomstergirlanger.

Nerus (som arbetar på barnhemmet) dotter, Guddu, har också kommit för att bo på The Step. Tidigare var hon kvar i sin hemby tillsammans med andra släktingar, men nu kan de alltså återigen vara tillsammans. Guddu är fem år gammal och har börjat i klass Nursery på samma skola som de andra flickorna. Hon har egentligen inte gått i skola alls innan och tycker att det är så spännande att nu få gå i skolan! Bild på Guddu kommer snart på hemsidan.

Förra lördagen var Neru och alla nio flickor på Swayambhunath (Monkey Temple pga alla apor som bor här); en 2000 år gammal buddistisk stupa (monument) uppe på en kulle med en fantastisk utsikt över hela Kathmandu. 365 trappsteg får man klättra för att komma upp till stupan. I området finns flera olika buddistiska kloster och det är en underbar plats att besöka i Kathmandu. Flickorna hade uppskattat besöket mycket och de hade stannat där flera timmar.

För några veckor sedan besökte vi särskoleklassen Blå på Tornlyckeskolan i Höganäs. Klassen driver skolans café och har beslutat sig för att skänka överskottet till barnhemmet. Det var ett väldigt trevligt besök och vi är verkligen tacksamma för deras vilja att stötta.

Vi har även under oktober månad besökt en pensionärsförening i Lund och berättat om vårt arbete med barnhemmet.

Lokaltidningen Kävlinge Nya, 2009-10-13, hade en artikel om vårt arbete med barnhemmet: <http://kavlinge.lokaltidningen.se/article/20091013/ARTIKLER/710139989/1151>

Nästa nyhetsbrev kommer att bli en hälsning från Nepal. Vi åker dit i mitten av november och stannar i tre veckor. Det skall bli otroligt roligt att äntligen åka dit! Vi kommer att ha en blogg under tiden vi är där och adressen till den kommer inom kort att läggas ut på hemsidan. Vi hoppas att vi kommer att blogga varje dag, men uppkopplingen kan ibland vara lite sisådär.

Ett extra tack till vår sponsor, **NetatOnce**, som nyligen har gett oss ett stort extra bidrag och ett särskilt tack till **Me&i**, som har skänkt en jättestor väska fylld med fina barnkläder som vi kommer att ta med oss till flickorna när vi åker dit.



Med vänlig hälsning

Sofia & Christian Lindblom
www.barnhemmetsofia.se